

buitenspoor

2012

*100 jaar
actief
kamperen*



NTKC

sportief en actief kamperen

jaargang 94 maart 2012 | 3

NTKC sportief en actief kamperen
communiceert openbare
mededelingen uitsluitend via
www.ntkc.nl en buitenspoor

Redactie
Harrie van der Hoeff
Eindredactie: Clemens Ruttenberg

Redactie-adres:
TOPAZ tekstbureau
Clemens Ruttenberg
Berkelstroom 40
2721 AD Zoetermeer
buitenspoor@kampeerclub.nl

Buitenspoor verschijnt in 2012
in de maanden januari, februari,
maart, april, mei, juli, september
en november. Uitgaven vanaf
nr. 7-2009 zijn in te zien onder
'Publicaties' op de ledensite.

Kopij voor nr. 4 (april 2012)
moet uiterlijk 6 maart ontvangen
zijn op het redactie-adres.
3 april voor nr. 5 (mei/juni 2012)
5 juni voor nr. 6 (juli/aug. 2012)

Kopij

De redactie behoudt zich het recht
voor om kopij in te korten of in het
geheel niet op te nemen.

Foto's

Stel je camera in op hoge kwaliteit.
Verzend foto's als bijlage. Maak je
bericht niet groter dan ca. 5 MB.
Grotere bestanden van foto's kun je
ook mailen naar info@drukpunt.nl.
De redactie breidt haar archief
graag uit. Wie foto's beschikbaar
wil stellen voor publicatie kan deze
opladen op de ledensite > algemeen
> fotoarchief.

Advertentie-acquisitie:

André Reitsema, Fivelingostraat 21,
9405 EA Assen
advertentie.ntkc@gmail.com
De vereniging is niet aansprakelijk
voor de inhoud van commerciële
advertenties.

Niet commerciële advertenties

opgeven bij de redactie.

Drukkerij:

Drukpunt, Sytwinde 163
2631 GZ Nootdorp
telefoon 015 - 3108540
e-mail info@drukpunt.nl

Foto omslag van Gera Weber

3	maart	Baronie en Kempen	Werkdag	De Smagten
3	maart	Kennemerland	Werkdag	Limmen
3-4	maart	Hart van Holland	Werkdagen	Het Groene Hart
6	maart	Zeeland	Voorjaarsvergadering	Goes
10	maart	Noord	Werkdag	t Aagt
10	maart	Veluwe	Klussendag	De Kooiberg
10	maart	Enig	wandeling St. Jansberg	Nijmegen
10-11	maart	Amsterdam	Werkdagen	Huizen
10-16	maart	Caravansectie	Werkweek	t Aagt
16-18	maart	Jeugdsectie	Voorrallyweekend	Huizen
17	maart	Gooi en Vechtstreek	Werkdag	Austerlitz
17	maart	Rotterdam	Werkdag	Het Essenbos
17	maart	Utrecht	Werkdag	Den Treek
17	maart	Zeeland	werkdag	Hoogduin
17-18	maart	Oost	Werkdagen	t Springendal
17-18	maart	Zwerfgroep	Voorjaarskampje	Ooijpolder
22	maart	Com. Heerkuil	Zagen	St. Geertruid
24-25	maart	Amsterdam	werkdagen	Huizen
24-25	maart	Oost	Werkdagen	Winterswijk
24-25	maart	Oost	Werkdagen	Lochem
31	maart	HB	ALV	Austerlitz
31	maart	Enig	kampeerweekend / ALV	Austerlitz
31 mrt/1 apr.		Hart van Holland	Werkdagen	Hazerswoude
4-10	april	Jeugdsectie	FICC Jeugdrally	Split Kroatie
6-9	april	Caravansectie	Paaskamp	Het Groene Hart
6-9	april	Zwerfgroep	Paastocht	
6-9	april	Enig	(Pasen) kampeerweekend	Huizen

Activiteiten over een langere periode vind je op de ledensite > Evenementen



sportief en actief kamperen

NTKC is een vereniging die zich richt op sportief en actief kamperen met bescheiden uitrusting. Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor natuur, milieu en voor elkaar. NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaamheid van de leden en beschikt over meer dan 20 natuurterreinen door heel Nederland. Opggericht 5 mei 1912; lid ficc

Hoofdbestuur:

Voorzitter	Joop (J.) Vermeer
Secretaris	Jan (J.) Doeven
2e Secretaris	Ed (E.) Verschuur
Penningmeester	Ivo (I.) Knotnerus
2e Penningmeester	Hilda (H.M.) Berg
Buitenspoor / vice voorzitter	Harrie (H.H.E.) van der Hoeff
Terreinbeheer technisch	Henk (H.) Buijs
Terreinbeheer groen	Vacature
Clubbureau/Automatisering	Jeroen (J.) van Veen
Juridische zaken	Jacob (J.) Tammens

Het bestuur kun je bereiken via onderstaand adres of via:
ntkc@kampeerclub.nl

Clubbureau:

Larikslaan 5, 3833 AM Leusden, Telefoon 033 432 33 76 (woe. 20.00-22.00)

Het clubbureau verzorgt alles rond
informatie, lidmaatschap, adminis-
tratie en contributie.
clubbureau@kampeerclub.nl
tel: 033 432 33 76, woe. van 20.00
tot 22.00 uur. Vermeld altijd je
administratienummer en telefoon-
nummer.

Adreswijzigingen en aanvragen
voor het inlichtingenpakket altijd
schriftelijk indienen, evenals opzeg-
gingen van het lidmaatschap.
Het clubjaar loopt van 1 oktober
t/m 30 september van het jaar
daaropvolgend. Het lidmaatschap
wordt automatisch verlengd tenzij
uiterlijk op 1 september van enig
jaar schriftelijke opzegging door het
clubbureau is ontvangen.

Betalingen onder vermelding van
reden, administratienr. en volledige
naam.

- Contributiebetaling op ING Bank nr. 669693
- Overig op ING Bank nr. 9324

Nederlandse Toeristen Kampeer
Club, KvK Utrecht, nr. 40476892

Jubileumkamp NTKC 100 jaar

Het Groene Hart 26-27-28 mei

Het kan niemand zijn ontgaan: 26, 27 en 28 mei viert NTKC zijn honderdjarig bestaan op Het Groene Hart in Hazerswoude. Als je naar dit jubileumkamp wil komen, is op tijd aanmelden van belang.



Hé jij daar, heb jij je al aangemeld?

De aanmeldingsprocedure is simpel, via mail 100jaarntkc@kampeerclub.nl, post *Clubbureau te Leusden* of formulier op de *ledensite/algemeen/100 jarig jubileum* en het storten van het deelnemersgeld (€ 20,- p.p.) op banknr. 4469025 t.n.v. NTKC 100 jaar, garandeert je deelname. Kinderen onder de 16 jaar gratis. Vergeet niet je lidnummer en kampeermiddel te vermelden. Hoe eerder jij je aanmeldt, des te beter kunnen wij het kamp organiseren.

Drie dagen programma met veel ruimte voor ontmoeting

Op zondag een ouderwetse koffieochtend, met daarbij de oproep aan alle deelnemers om zelf iets te bakken en dit mee te nemen en in te leveren bij onze koffieploeg. Deze ochtend is ook uitermate geschikt voor onze oudere leden die niet kamperen maar wel graag de sfeer willen proeven. Vergeet niet de zaterdagavond met Marjolein Meijers (van de Berini's).

De aanmeldingen die nu geregeld binnen komen zijn zeer divers, van zowel oude leden als nog zeer

nieuwe leden, dus verleden en toekomst zullen aanwezig zijn op dit kamp. Aarzel niet en kom, vooral onze leden met jonge kinderen zijn zeer welkom, het programma is daar met speciale kinderactiviteiten op afgestemd. Wij begroeten je met veel genoegen op Het Groene Hart.

Namens de stuurgroep
George Bésanger
100jaarntkc@kampeerclub.nl

Kinderprogramma

Staat je rugzak al klaar?

Misschien hebben papa en mama zich al opgegeven voor het 100-jarig jubileumkamp in Hazerswoude. Niet vergeten om ook door te geven dat jullie mee komen! We zijn erg benieuwd hoeveel kinderen er in mei naar Het Groene Hart komen om mee te doen met het leuke programma dat we voor ogen hebben.

De activiteiten op zaterdag en zondag krijgen steeds meer vorm en het belooft echt een fantastisch spektakel te worden.

Staat jouw rugzak al klaar?

Dat hopen we natuurlijk wel, want zoals we in vorig Buitenspoor hebben verteld, zou het fijn zijn als jullie zelf ook wat spullen meenemen die we voor de activiteiten nodig hebben. Wat je er nu in mag doen?

Van alles om te kunnen versieren. Ideeetjes? Nou, stiften, oude kettingen, palletjes, veertjes, kralen... Ach, jullie hebben vast fantastische invallen en zijn natuurlijk super creatief. We zijn benieuwd! Tot de volgende keer!

Ria, Olga, Wendy, Henny en Diana
detrollen@kampeerclub.nl
wendy.stam@ziggo.nl

5 en 6 mei Landelijke open tentdagen

Kom ook en maak mensen in je omgeving enthousiast!

In het weekend van 5 en 6 mei organiseert de werkgroep promotie met hulp van de afdelingsbesturen de landelijke open tentdagen. 5 mei is niet zomaar een datum.... NTKC bestaat dan officieel 100 jaar!

Geïnteresseerden in kamperen bij de NTKC zijn altijd welkom, maar speciaal dit weekend. De meeste terreinen nemen deel aan dit weekend en organiseren al dan niet ook een activiteit. Geen weekendvullend programma, want het gaat er uiteraard om een goed beeld te geven van het kamperen bij de NTKC.

Geïnteresseerden worden gevonden op beurzen zoals de 'Fiets en wandelbeurs' en de ANWB-kampeerdagen (21 & 22 april). Daarnaast vragen wij jullie om ook eens in je eigen omgeving te kijken of er wellicht mensen zijn die kamperen bij de NTKC leuk vinden. Misschien een aardig idee om samen te komen kamperen of ze in elk geval te wijzen op de landelijke open tentdagen.

Welke terreinen er mee doen en wat er wordt georganiseerd vind je enkele weken van tevoren op de website.

Werkgroep promotie
promo@kampeerclub.nl

Murphy

In verband met alles wat de afgelopen tijd misging rond e-mail en acceptgiro's voor de contributie, stelde de redactie voor om Murphy uit ons ledenbestand te royeren. Ten onrechte, zo zegt Peter Noordermeer, volgens hem wordt de 'wet van Murphy' vaak verkeerd geïnterpreteerd:

'Ik wil het opnemen voor Edward A. Murphy (1918-1990) en ervoor pleiten hem zijn lidmaatschap niet af te nemen, integendeel (Buitenspoor, februari 2012, pagina 3).

De wet van Murphy luidt: *'If anything can go wrong, it will'*. Dat vertalen we vaak ten onrechte met: als er iets fout gaat, gaat meteen alles fout. Maar zo is het niet. Murphy, vliegtuigbouwkundig ingenieur en testpiloot, bedoelde te zeggen: als er iets fout kán gaan, gaat het ook een keer fout.

Ik ben eens in de gelegenheid geweest een Apollo-capsule van de NASA van dichtbij te bekijken. Mijn begeleider demonstreerde mij het deurslot van de capsule. Dat was zo gemaakt dat het nooit kon weigeren. *'We learned that from Murphy'*, zei de man. *'Nothing can go wrong. So it won't.'*

Van Murphy leren we dat we goed moeten nadenken voordat we wat doen, en dat we ons tentje volgens de regels moeten opzetten - weer of geen weer - om onszelf en onze have tijdens het kamperen niet in gevaar te brengen. Hij zou eigenlijk postuum tot erelid moeten worden benoemd.'

Dat ere-lidmaatschap lijkt een beetje veel van het goede, maar Murphy in gedachten houden lijkt een leerzame hint. Doen we dus!

Estafettecolumnn

NTKC 100 jaar en meer - gisteren, vandaag en morgen

Overpeinzingen van een donateur

Natuurlijk was vroeger niet alles beter. Maar denk aan het bijzondere van onze club. Niet aan: oh ja, lekker goedkoop kamperen, maar voelen dat het iets is waar je achter staat, achter deze manier van kamperen. Bij Staatsbosbeheer en vele andere plekken kan je ook terecht, maar dat is toch geen 'eigen grond'. Voor mij was het kamperen met kleine lichte uitrusting: alsof je in het wild kampeerde en, zo min mogelijk opvallen in de natuur.

Veranderen is vaak nuttig en nodig; maar denk goed na! Soms hebben we het al eens eerder geprobeerd, zoals het stemmen met afgevaardigden, maar dat was toch niet een juiste oplossing. Vergeet niet de beginselen van onze club. Wees je bewust van regels en waarom deze er zijn. Regels zijn afgesproken in alle redelijkheid. Niet: houd u aan de regels! maar leg uit waarom ze zijn gemaakt. Vroeger waren er kennismakingsweekends voor nieuwe leden en zo leerden zij onze gewoontes kennen. Nu wordt een nieuw lid zomaar op het kampeerveld losgelaten, is dat onze houding naar nieuwelingen?

Is dat een welkom in een club? Nee, er moet dus veel meer voorlichting komen richting de nieuwe leden. Contributieverhoging is logischer dan verhoging van het kampgeld. Voor alle leden liggen de terreinen kant en klaar en wil men er gebruik van maken dan betaal je het nodige kampgeld. Maak vooral het kampgeld voor kinderen niet te hoog.

Buitenspoor, een tijdschrift dat op tafel ligt. Wat je zo even pakt om bijvoorbeeld te kijken wanneer een werkweekend ook weer is. Veel makkelijker dan op je computer te kijken en zeker ook veel beter voor het milieu.. Bezoekers zien het blad op tafel liggen: weer een kans om uit te leggen wat voor een fijne club wij hebben. Zo heb ik menigeen lid gemaakt. Al die stukken die weer uitgeprint moeten worden! Je kan op een vergadering toch niet zonder.

De ideeën en meningen van de leden zouden voor het Hoofdbestuur het allerbelangrijkste moeten zijn. Voor mij is dat ook altijd zo geweest.

Mijn idee is tenslotte: Lid worden is meedoen, ook de komende 100 jaar

Anneke Kalkman-Wiersma

The Comedy of Errors

25 en 26 augustus Shakespearekamp

Nee, wij gaan niet vergaderen, maar wij gaan traditiegetrouw naar het Shakespearetheater in Diever. Dat doen wij dit jaar op zaterdag 25 augustus tijdens het Shakespearekamp van afdeling Noord.

In deze komedie van misverstanden worden wij van de ene intrige naar de andere gevoerd.

Als jij er bij wilt zijn, maak dan voor 20 maart 2012 € 15,00 per persoon over op postrekeningnummer 1276767 t.n.v. Penningmeester NTKC afd. Noord te Dalen, onder vermelding van Shakespeare.

Vermeld ook nog even je adres op de overschrijving en een e-mailadres kan ook heel handig zijn? Wij hebben een optie op een aantal kaarten, maar elk jaar loopt het storm. Als de inschrijving wordt overtekend en wij onvoldoende kaartjes hebben, dan geldt de regel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.....

De toegangskaarten worden op de dag zelf uitgereikt. Behoudens onweer gaat de voorstelling altijd door, maar paraplu's zijn verboden. En wij hebben ervaren dat een kussentje wel zo geriefelijk is! En als je toch in de buurt bent, kom

lekker vroeg naar De Hertenweide in Zorgvlied, dan kunnen we lekker voorkletsen en nakaarten. Bovendien kunnen we samen naar Diever reizen.

Het programma

Wij beginnen zaterdag rond de klok van half drie met een High Tea, waarbij wij willen proeven van jullie zelf gemaakte sandwiches, scones, cakes en alles dat je nog meer kunt bedenken om mee te nemen en op te eten.

Voor thee wordt gezorgd.

Zoals bijna altijd in een toneelstuk loopt het uiteindelijk allemaal goed af, daarom is het ook toneel! Op de zondagmorgen gaan wij lekker nakaarten met koffie en de resten van de High Tea.

Wil jij kamperen en openluchttheaterbezoek samen laten gaan, reserveer dan het weekeinde van 25 en 26 augustus 2012 voor het Shakespearekamp op De Hertenweide.

Henk Kalkman

TECH TALK

Rubriek met technische onderwerpen voor kampeeders door kampeeders. Verantwoording voor de inhoud blijft bij de schrijver, deze keer de BS-redactie. Inzendingen en vragen aan buitenspoor@kampeerclub.nl

Net als onze club, bestaat Carl Denig b.v. 100 jaar. Niet helemaal toevallig, want zoals je ongetwijfeld weet was Carl Denig een van de oprichters van de NTKC. Ter ere van dit jubileum is er een boekje in de maak '100 jaar kampeerervaring'. Hierin zal ongetwijfeld voor raskampeeders veel lezenswaardigs te vinden zijn. Zoals de specificaties van de Poolster, toptent van Denig. Stammend uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, maar aangepast aan de wensen anno 2012 ziet de

Poolster er niet alleen erg mooi uit, hij is ook nog eens gemakkelijk op te zetten met Mostert telescoopstokken en maar 20 haringen.

Denig komt ook met een beperkte jubileumoplage van twee slaapzakken uit de jaren zestig, de 'Spitsbergen' (dekenmodel) en de 'Eskimo' (mummiemodel). Voor beide geldt een temperatuur van -5°C, gevuld met 100% ganzen dons, geïmpregneerd waardoor het absoluut geen vocht opneemt.



Dons in en slaapzak heeft sterk de neiging om te gaan schuiven. Zonder maatregelen zou je wakker worden met alle dons onderin aan je voeten.

Goede slaapzakken zijn daarom verdeeld in compartimenten. Dat kan eenvoudig door ze door te stikken in banen die in de breedte van de slaapzak lopen; de goedkoopste manier. Nadeel is dat op de plaatsen van de naden geen isolatie is.

Bij duurdere slaapzakken wordt dit euvel voorkomen door de binnenen buitentijk met elkaar te verbinden door middel van schotjes. Hierdoor wordt met minder dons, dus minder gewicht, toch meer warmte vastgehouden.

De moeite waard om op te letten bij de aanschaf van een nieuwe slaapzak!

WAAR ZIT HET STOPCONTACT?

Het laatste kind in het bos

‘Ik speel het liefst binnen, want daar zitten de stopcontacten’, zegt een jongen uit groep zes.

Jongeren kunnen meestal best wat vertellen over bijvoorbeeld de regenwouden in het Amazonegebied, maar niet over de laatste keer dat ze op ontdekking het bos in gingen, of liggend in het gras luisterden naar de wind. In korte tijd is Het laatste kind in het bos van Richard Louv in de Verenigde Staten een bestseller geworden. Daar was het boek aanzet tot een nationale dialoog.

Buitenspoor laat je meelezen van de site hetlaatstekindinhetbos.nl Nee, wij willen geen boek promoten, wij willen onder ogen brengen dat kinderen nauwelijks meer weet hebben van natuur. Laat staan van erin spelen. En dat brengt (gezondheids)problemen met zich. Hier is een taak weggelegd voor ‘buitensporen’, wat wij als NTKC’ers per definitie zijn. Jullie redactie wil met onderstaande recensies afdelingen laten nadenken over de inrichting van onze terreinen en leden warm maken voor het meenemen van kinderen.

Niets mooier dan buitenspelen ‘Natuurtekortstoornis’, geen medische term, kan de symptomen van ADHD versterken. Er horen o.a. bij: overgewicht, concentratiestoornissen en depressiviteit. Omgekeerd betekent een gezonde portie natuur dat kinderen het beter doen op school en beter leren beoordelen en besluiten. Besef van eigenwaarde wordt versterkt, nieuwsgierigheid en creativiteit nemen toe. Natuur zou wel eens een goedkope (aanvullende) therapie tegen stress en ADHD kunnen worden, aldus Louv en de onderzoekers. Gelukkig is er iets te doen aan dit natuurtekortsyndroom. De remedie is kinderen opnieuw voor de natuur te interesseren en mee naar buiten te nemen. Het is niet zo dat jongeren geen interesse hebben voor de natuur. Sterker: 65 procent van de jongeren in Nederland maakt zich zorgen over het verdwijnen van natuur, blijkt uit onderzoek van Sanoma Uitgevers Young, Motivation en Young Works. Het weinige contact met de natuur ontstaat door vermeend tijdgebrek van ouders. Ook beschouwen ouders buitenspelen op veel plaatsen als onveilig: weinig kinderen mogen alleen

het bos in. Terwijl steeds minder kinderen een stukje speelnatuur vlak bij huis hebben. En er mag veel niet in de natuur.

Kinderen hebben weinig natuurcontacten door tijdgebrek van ouders

Speelbossen

In Nederland zijn de laatste jaren ongeveer 40 speelbossen aangelegd waar kinderen kunnen spelen met natuurlijke materialen (zoals stenen, water, zand en hout), in bomen kunnen klimmen en hutten kunnen bouwen. Bij Stichting Recreatie is de publicatie Vrij spel voor het speelbos te downloaden, ‘vol tips om zelf meer ruimte in te richten waar kinderen zich kunnen uitleven en spelenderwijs de geheimen van de natuur kunnen ontdekken’. www.stichtingrecreatie.nl

Naast deze volgens sommigen overgereguleerde speelbossen lijkt er behoefte te zijn juist aan het ontbreken van regulatie. De Utrechtse/Wageningse hoogleraar Kris van Koppen, Thomas van Slobbe van Stichting wAarde en anderen zijn warm voorstanders van ‘nie-

mandslandjes’, vergeten hoekjes, braakliggende terreintjes en dergelijke: percelen die kunnen dienen als decor voor natuurlijk buitenspel.

NTKC

Ligt hier niet een prachtige taak voor onze vereniging? Natuur hebben we genoeg, bossen ook. We hoeven er alleen maar met een kinderblik tegenaan te kijken. Een hoek van het terrein inrichten voor kinderen moet al genoeg zijn. Als vervolgens ouders angsten overwinnen en het stopcontact ontvluchten, dan komt het helemaal goed met kind, club, natuur en uiteraard de ouders zelf. Zou het niet mooi zijn wanneer NTKC voor natuuractiviteiten werd opgenomen in het rijtje : www.njn.nl, www.jnm.nl, www.nivon.nl, www.scouting.nl, www.ymca.nl, www.veldwerknederland.nl, www.ivn.nl, www.natuurmonumenten.nl ‘Zappen’ door dit soort sites levert hopelijk de nodige inspiratie om onze terreinen nog net wat meer kindgericht in te richten. En je weet: heeft een kind het naar de zin, dan hebben de ouders dat ook.

Bron: www.hetlaatstekindinhetbos.nl

50 plus

Rubriek met opmerkelijke citaten uit Buitenspoor van exact 50 jaar geleden

In Buitenspoor, toen nog ’t Buitenspoor, stond vijftig jaar geleden als ouverture van het aanstaande jubileum een clubdiner aangekondigd. Zou je in deze tijd eens mee moeten aankomen! Lees mee en verbaas je.

NTKC 50 jaar

De op de hoogste verdieping gelegen Glaszaal van het Groothandelsgebouw biedt u een fantastisch uitzicht over de stad Rotterdam. In deze stad en in deze zaal hopen het Dagelijks Bestuur en het bestuur van de afdeling Rotterdam u op zaterdag 31 maart in zéér groten getale te mogen verwelkomen

voor een zeer genoeglijk samenzijn ter ere van onze bijna-jarige NTKC! Na de ceremoniële begroeting zullen wij ons te ca. zeven uur naar de aangrenzende dinerzaal (het zg Dakpaviljoen) begeven voor een gemeenschappelijke maaltijd, die voor wat betreft het culinaire gedeelte zal worden opgediend door de gerenommeerde keuken van café-restaurant Engels, en voor wat betreft het spirituele gedeelte door enkele van onze meest briljante Clubfunctionarissen en Clubnotabelen. Danslustigen komen wellicht reeds tijdens, maar in elk geval ná het diner aan hun trekken. De kosten voor de uit vier royaal verzorgde gangen

plus een kopje koffie bedragen f 7,50 pp inclusief bediening. Ter dekking van enkele algemene kosten zal een entreegeld van f 0,50 pp geheven worden.

Ja, de tijden zijn veranderd. Nu zullen we het honderdjarig bestaan vieren met een jubileumkamp in NTKC-kampeerstijl, ongetwijfeld met eenpittermaaltijden en kookimprovisaties boven het kampvuur. En uiteraard overnachten we gedurende het kamp in ons tentje of caravan. Of dat toen ook stond te gebeuren lezen we wellicht in de komende maanden, maar in de aanloop naar het 50-jarig jubileum in 1962 pakten ze de overnachtingen gevarieerd aan:

Tegenover deze helaas onvermijdelijke uitgaven

staat, dat uw logieskosten tot een minimum beperkt kunnen blijven. Mevrouw W. van Way (adres) zal gaarne bemiddelen bij het zoeken naar een geschikt onderkomen bij Rotterdamse Clubvrienden. Ook kunt u zowel met tenten als met kampeerwagens terecht op het Gemeentelijk Kampeerterrein, Kanaalweg 84 (achter Park Blijdorp).

Zowel restaurant Engels als de stadscamping Rotterdam bestaan nog. In Engels is het misschien wel leuk om na vijftig jaar nog eens sfeer te gaan proeven. De camping onder de fly-overs van het Kleinpolderplein lijkt ons niet geheel aan te sluiten bij de wensen van de NTKC’er anno nu.



Met Noord (40 jaar) het wad op

Hemelvaartweekend 17 tot 20 mei

Na het eclatante succes van het vorige jaar gaan wij ook dit jaar tijdens het Groninger Landschapskamp weer het wad op. Dat doen wij trouwens niet tijdens de gebruikelijke Pinksterdagen, dan hebben wij wat anders te doen, maar tijdens het Hemelvaartweekend van 17 tot 20 mei 2012.

De wadlooporganisatie schreef ons: 'Wat ook heel goed mogelijk is, is een wadwandeling op het Weststrand bij Schiermonnikoog. Er wordt gevaren vanuit de vissershaven van Lauwersoog en je stapt na ongeveer een uur van boord op de droogvallende zandplaat onder Schiermonnikoog. De kans dat er van tevoren zeehonden kunnen worden gespot, is ook behoorlijk

groot. Het Weststrand is een heel mooi stuk natuurgebied ten (zuid)westen van Schiermonnikoog. Je kunt daar een prachtige wandeling langs de vaargeul maken en er lopen ook nog wat geulen door dat gebied. De wandeling kan twee uur duren, maar ook drie uur. Dat betekent dat de groep op zeker moment gesplitst kan worden en dan kunnen de deelnemers zelf bepalen of ze voor de kortere of langere route gaan. Uiteindelijk kun je via de vuurtoren of de Badweg weer naar het dorp lopen, even een terrasje pikken en dan met de bus naar onze eigen boot die dan al ligt te wachten bij de veerdam van Schier. Er zijn enkele geulen die doorstoken kunnen worden. De diepte varieert van knie- tot heuphoogte. De meldtijd te Lauwersoog is 13.30 uur. Zo rond 17.00 uur zijn wij terug op Schier (varen inclusief wadlopen) en dan kunnen jullie zelf bepalen hoe laat je weer terug wilt varen. Er wordt dan teruggevaaren met onze eigen boot.'

Zaterdag 19 mei

Wil je wel genieten van de wadden, maar niet van de wandeltocht, geen nood, de boot meert af bij de veerdam van Schiermonnikoog, zodat je heel makkelijk Schiermonnikoog kan gaan verkennen. Neem verrekijker en fototoestel mee, je blijft kijken en knippen! Er is wel één maar: de tocht kan

alleen doorgaan met voldoende deelnemers! Als er echt te weinig deelnemers zijn, ja, dan blazen wij de tocht af. Bij voldoende deelnemers kost de tocht circa €25,00 p.p. Er wordt nog onderhandeld over een kindertarief. De tocht vindt plaats op zaterdag 19 mei.

Aanmelden

Wil je mee met deze tocht, meld je dan aan voor 15 maart 2012. Dan kunnen wij tijdig beoordelen of de tocht doorgang kan vinden en het definitieve bedrag bepalen. Aanmelden kan bij het toersecretariaat van de afdeling Noord: henk.kalkman@home.nl of telefoonnummer 0593 523215. Geef in ieder geval even op met hoeveel personen je komt!

40 jaar Noord

Niet alleen bestaat de NTKC 100 jaar, afdeling Noord bestaat 40 jaar! In september 1972 kwamen de HB-leden Anton de Vries en Hank Zijlstra naar Groningen om in een rokerig zaaltje de oprichting van een afdeling te bespreken. De opkomst van de noordelijke NTKC-leden was zodanig dat er een bestuur kon worden gevormd door o.a. Henk Elkerbout als voorzitter, Henk Knol als secretaris, Henk Lanting als algemeen bestuurslid en ondergetekende als penningmeester. Er was geen terreincommissaris,

waarom? Er was nog geen clubterrein. Wel had de NTKC het recht om op het terrein van de Allersmaborg in Ezinge te kamperen. De (geringe) clubactiviteiten hadden plaats op commerciële campings, zo was de afdeling te gast bij Staatsbosbeheer in Anloo en ook op Schiermonnikoog. Ook de nieuwjaarsvisite werd al spoedig opgetuigd. Wel deed Noord voluit mee aan het vergadercircuit binnen de club. Aan het zwervende bestaan kwam in 1982 een einde met het verwerven van ons eigen terrein De Hertenweide in Zorgvlied.

Op onze eigen bescheiden wijze gaan wij 40 jaar Noord vieren tijdens het Groninger Landschapskamp met een barbecue op vrijdagavond 18 mei.

Doe je mee met de barbecue, meld dat ook even voor 1 mei 2012 aan henk.kalkman@home.nl of telefoonnummer 0593 523215 en geef eventueel aan of je vegetariër bent.

Donderdag 17 mei is Eenrum zeer moeilijk bereikbaar in verband met een grote markt. Voor de liefhebbers zeker een aanrader! Voor de mensen die op Hemelvaartsdag zelf komen, mogelijk een klein probleempje. Wij rekenen op een volle mailbox en druk telefoonverkeer!

Henk Kalkman



Nieuwjaarskamp Caravansectie

Verslag door Renee

Dinsdag 3 januari stormde het vreselijk. Vooral aan de kust kwamen windvlagen tot wel 120 km per uur voor.

Ondanks die storm heb ik toch maar mijn T@Bje aangehaakt en ben gaan rijden.

En... ik ben veilig in Het Hallse Hull aangekomen.

Voor mij was het de eerste keer dat ik aan een Nieuwjaarskampje meedeed. Vorig jaar was ik het wel van plan, maar toen durfde ik het niet aan vanwege sneeuw en gladheid.

Dit keer ging ik met mijn nieuw aangeschafte winterbanden op weg, zonder gladde wegen en zonder een pak sneeuw, maar wel met héél véél windkracht. Eigenlijk had ik wel gehoopt op een kampje in de sneeuw, maar het werd een vrij natte week. Toch hebben alle buitenactiviteiten zonder regen plaats kunnen vinden. Wel stonden de caravans af en toe flink te schud-den van de harde wind.

Het programma was gevarieerd en leuk:

Het Dickensmuseum in Bronkhorst, de soepmaaltijd met de Powerpointpresentatie van Marian en Walter over hun kanotochten langs de Donau en in Zweden, de rondleiding bij het VSM station met stoomtreincomplex in Lieren en vervolgens de wandeling naar Beekbergen.

Het Groot Scrabblespel der NTKC bleek een 'Groot Succes'. Het vroeg heel wat creativiteit van de deelnemers bij het vinden van passende NTKC-woorden (daarbij was je ook nog eens afhankelijk van de beoordeling van de juryleden die extra bonuspunten mochten weggeven of een woord konden afkeuren).

De zondagmiddagwandeling was in de omgeving van Laag Soeren en op maandagavond hadden we Corry's uitgebreide Slotdiner in Mexicaanse stijl in De Deel. Daar waren we trouwens iedere avond welkom voor koffie of thee met iets lekkers erbij en op de avonden met * werd er ook een wijntje of een sapje aangeboden door de toercommissie. En... een spelletje 'Strepen' op zo'n avond vond ik ook heel gezellig. De hele week stonden er hyacinten in leuke vilten potjes op de tafels en op de laatste avond mocht ieder koppel er eentje uitkiezen en mee naar huis nemen. Die van mij staat nu volop te bloeien als een leuk souvenir van een geslaagde week. Corry was jarig



in die week en 's morgens hebben we allemaal bij de caravan 'Lang zal ze leven' gezongen. 's Avonds kreeg ze nog een, speciaal op haar lijf geschreven, verjaardagslied te horen dat werd gezongen door het koortje van de aanwezige vrouwelijke kampeerders. Mijn Oostenrijkse vriend Erich was deze week met mij mee gekomen. Hij heeft het prima naar zijn zin gehad en hij bedankt iedereen voor de hartelijke opname in de groep. Marian had zelfs haar naaimachine mee om aan een wintertentje voor mijn T@Bje te werken. Na veel pas-

meet- en denkwerk stond er plotseling al een heuse tent aan de caravan die ze dan later thuis zou kunnen afmaken. De volgende werkweek wil ze hem klaar hebben. Ik ben heel benieuwd en ik vind het reuze knap. Yvonne en Herman, Corry en alle anderen die mee hebben gedacht en gewerkt aan deze week, hartelijk dank! Ik heb het prima naar mijn zin gehad en ik hoop volgend jaar voor de tweede keer aanwezig te zijn bij het Nieuwjaarskamp van de Caravansectie.

foto's Leo Link



De Kennemer Fietstochten

Successen in onze 100-jarige clubhistorie door Jan Carstens

Mij werd gevraagd wat te schrijven over de Kennemer Fietstochten, omdat ik in de eerste jaren als Toersecretaris nauw betrokken was bij het organiseren hiervan, vele routeboekjes heb mogen maken en enkele tochten heb helpen uitzetten. En natuurlijk omdat ik ze bijna allemaal heb gereden.

De eerste aanzet

Vóór de eerste Kennemerlandtoer was er de jubileumtocht van de Zwerggroep 40 jaar, in 1991, van Eenrum, via Helenaveen naar Texel, wat een groot succes werd. Ik mocht Frank Moerman helpen met het maken van het routeboekjes voor fietsers en lopers. Het was mijn laatste 'beunhaaswerk' op de drukkerij waar ik werkte: met een in drie kleuren gedrukt omslag!

Door de jaren heen

Door het succes werd er meteen gevraagd om een vervolg, dat Frank en Kees op zich namen in 1992 met een 'Rondje Noord-Holland'. We wachtten een jaar met een vervolg, maar er kwam steeds meer vraag naar een tocht, en we vonden Dik en Irene Potse bereid om in 1995 een tocht uit te zetten. Dat werd de 'Nostalgieische Zuiderzeetocht', een prachtige tocht langs de oude Zuiderzee stadjes, die ik zelf maar gedeeltelijk mee kon fietsen. Daarna werd het mijn beurt in 1995 met de 'Rivierenfietstocht' in het midden van het land, gedeeltelijk uitgezet met de vinger over de kaarten en later gecontroleerd en afspraken gemaakt met de kampeerterreinen. Op een glibberpartij in de klei bij de dijkophoging van Ochten na ging alles goed. In 1996 zochten we samenwerking met de afdeling Oost, die ook een fietstoer hadden, om op een eenvoudiger wijze een route 'ver weg' uit te kunnen zetten. Met de 'Tocht naar het Verre Oosten' fietsten we van Huizen naar Winterswijk, waar Oost de tocht verder begeleidde naar o.a. Lochem.

Toen zat het er voor mij op, ik ging met de VUT: Verplicht Uittredend Toersecretaris, en gaf de leiding over aan Jan Papôt. Ik hoefde niet meer mee te fietsen, maar de tocht zat al in de genen, en ik blijf doorgaan tot het niet meer mogelijk is. De tijd daarvoor krijg ik van mijn vrouw Lida, die me die tijd best kan missen, doordat ik in de volkstuin te veel aardappelen bij het rooien beschadig. In die eerste jaren waren er nog niet zoveel deelne-

mers en fietsten we meer als één groep, met vooraan de Tochtuitzetter en achteraan de Bezem- c.q. Reparatiefietser, die ook verloren bagage verzamelde, welke baan vaak voor mij weggelegd was. Als één groep rijden was niet prettig voor de snelle rijders, die steeds op de achterblijvers moesten wachten, dus ontstonden er groepjes die ongeveer dezelfde snelheid fietsten. We kwamen/komen elkaar steeds tegen op terrasjes en bij de supermarkten. En op de kampeerplek kijken we altijd even of iedereen er is. Soms wordt er door een vrijwilliger een stuk teruggefietst om achterblijvers te zoeken, hopende dat die niet verdwaald zijn, maar meestal is het door pech en familie- of museumbezoek. Een enkele keer slechts doordat een zware boomtak niet op de fiets paste, en meege-sleept werd.

Aan bezienswaardigheden of museumbezoek komen we meestal niet toe, omdat je altijd met een fiets met bagage zit, die je niet alleen wilt laten. Soms offert iemand zich op om op te passen, bij de supermarkten zijn dat vaak de mannen! Ernstige ongelukken zijn er geloof ik nooit geweest. Er zijn wat paaltjes op de fietspaden geraakt en (zon) verbrandingen opgelopen, maar na een doktersbezoek kon men meestal weer meefietsen. Ooit heb ik iemand door een moeilijke periode heen 'gesleept', door de krentenbollen achterop mijn bagage te leggen en toen hard weg te fietsen, voorbij het moeilijke stuk. Het hielp!

Van 1997 tot 2011

In 1997 heeft Jan Papôt een tocht naar Veere voorbereid, waar 'Enig' de tocht verder verzorgde door Zeeuws-Vlaanderen, met een tocht over de grens naar Brugge. Dit was een heerlijke route, want Guus wist uitstekende restaurantjes te vinden. Daarna ging in 1998 Jan ons voor met een 'Rondje Friesland', dat ik helaas moest missen. De 'Fortentocht' door Dik en Irene Potse in 1999 was weer zo'n perfect uitgewerkte tocht langs de forten rond



foto's Guus Janssen

Amsterdam en Utrecht. Frank en ik hebben in 2000 de 'Brabantroute' bedacht en met kaart en omschrijvingen uitgezet. We hadden geen tijd om hem voor te fietsen, maar het ging goed!

2001 Was het jaar van de gecombineerde 'Zwerggroep 50 jaar jubileum fietstocht' en Kennemerlandtocht, van Texel via Friesland naar St. Geertruid, voor sommige een afstand van 1500 km! Voornamelijk door Frank geregeld en door 82 deelnemers (gedeeltelijk) gefietst.

De Waddeneilanden deden we in 2002 aan met de 'Fietsen, varen en hoppentocht' van Jan Papôt, vooral de overtocht van Vlieland naar Texel was een belevenis. Met een afgeladen vrachtauto door de zee naar een zeer smalle loopbrug, en daar wachten op de boot.

Gerard Poorthuis heeft in 2003 de tocht 'van Zwolle naar Roermond' uitgezet, waarna bleek dat we ons moesten houden aan 60 km per dag. Hij had ons sterker ingeschat. We gingen voor het eerst gedeeltelijk in Duitsland fietsen. In 2004 ging de tocht met Jan Papôt 'Langs de Zuiderzee', vanaf Amsterdam

C.S. over de dijk naar Enkhuzen, overgevaren naar Stavoren, en via de mooie oude stadjes naar Huizen. En een jaar later van 'Amsterdam naar Lochem', daar weet ik me helaas maar weinig van te herinneren.

'Dwars door Nederland' ging het in 2006 met Ria en Frans Schlüter. De eerste route met bijgeleverde routekaarten in kleur en weer eens een routeboekje van mij. We begonnen in Breda en gingen na Bladel omhoog via Nijmegen, Huissen en Huizen naar huis, of Limmen. Een mooie tocht met dagtochten van ca. 60 km. Een heel werk om kampeerplekken op de juiste afstand te vinden! 's Avonds werd er ook weer een briefing gehouden over de te verwachten moeilijkheden tijdens de tocht en de dagelijkse aankopen getoond van € 1,- van bestek tot boek. We werden feestelijk onthaald door het bestuur in Limmen. Frank en Selma Moerman planden een route 'Van oost naar west' in 2007, van Lochem via Ootmarsum, Zorgvlied, naar Stavoren, waar we de boot namen naar Enkhuzen en vandaar naar Limmen. Nu werden tijdens de briefing 's avonds de 'bijzondere ontmoetingen tijdens de tocht' besproken.

Een 'Rondje Noord-Holland' was ook door Selma en Frank voorbereid, met kaarten van Frans en boekje van mij. We startten in 2008 in Huizen, gingen onder Amsterdam en Schiphol door langs Haarlem, namen de pont van Buitenhuisen en fietsten via Krommenie naar Enkhuizen en met een flinke wind tegen naar Den Helder. Daar overgestoken naar Texel en via De Cocksdorp en Anna Paulowna naar Limmen. Daar bij Anna Paulowna zag ik weer eens het huis waar we in de oorlog woonden, het was behoorlijk geslonken, ondanks de uitbreiding...

Toen vond in 2009 Frans Schlüter weer de tijd om een tocht uit te zetten. Het werd mooie en culturele 'De Staten Holland en Zeelandtocht'.

Met een buitenlands begin in Antwerpen, naar Middelburg en een flink stuk Zuid Beveland, Tholen, Schouwen Duiveland, over de dammen naar het eilandje Tiengemeten. Door de Beneluxtunnel naar Den Haag en door Zuid- en Noord-Holland naar Limmen, waar we weer feestelijk werden ontvangen. Met wel 10 grote kaarten en een routeboekje perfect verzorgd.

Feitjes

- Door het grote aantal Zwerggroepers en Enig-leden groeit het aantal deelnemers met ca. 60 en zijn we met meer dan het dubbele aantal dan in het begin.
- An en Ad Goudswaard en ik hebben bijna alle tochten meegemaakt en hopen door te gaan.
- We hebben deelnemers uit Noorwegen en Portugal!

Daarna kwam Piet Hoogcarspel in 2010 op het idee de 'Limesroute', de noordelijke grens van het Romeinse rijk, te fietsen.

Met veel kaarten op tafel, gegoogled, gemail, en lange dagen verkenningen is deze eerste tocht door een gedeelte van Duitsland uitgezet door Piet en mij. Van Venray naar Xanten, waar we de Romeinse opgravingen hebben bewonderd, en er werd omgeroepen dat de 'Fahrrad Gruppenleiter' gratis toegang had. Daarna langs de Waal en de Neder Rijn volgend en via Amerongen, Austerlitz, Haastrecht en Amstelveen naar Limmen, met weer een feestelijk onthaal door het afdelingsbestuur. Een mooie tocht, de prettige fietswegen en ontelbare fietsroutes in Duitsland waren een openbaring voor ons.

De eerste tocht die niet door Kennemerlanders is georganiseerd is de 'Van West- naar Oost- Friesland' in 2011, door de noordelingen Anke en Laurens Beerendonk en An en Ad Coehoorn.

Van Limmen naar Delfzijl was een lange en mooie aanloop naar Noord Duitsland. Wachtend op de boot naar Emden stond een Canadees echtpaar op de tandem ons verwonderd aan te kijken, maar na uitleg en uitnodiging om mee te fietsen waren ze jaloers op onze club en leden. Van Emden ging het naar beneden langs de Ems, dat viel een beetje tegen, daarna de grens over bij Bourtange en via Exloo werd het een mooie tocht naar Diever en Zorgvlied, het eindpunt, met onthaal door afdeling Noord.

Het wordt wel moeilijker om mensen te vinden die een tocht willen of kunnen uitzetten. Het kost nogal wat tijd om kampeerplekken te vinden en de wegen te controleren, maar het is dankbaar werk. Ik hou me altijd beschikbaar om de routeboekjes en kaarten te maken, dat heeft iets met mijn vakkennis te maken. Dankzij de maps van Google en het wandelprogramma van die site is het een stuk makkelijker geworden om de route digitaal



globaal te verkennen en de kampeerplekken te kiezen, maar het zal nodig blijven zelf te controleren. En dan de publicaties in Buitenspoor: daar kun je niet vroeg genoeg mee

beginnen! En de ontvangst van de deelnemers door het afdelingsbestuur; dat wordt zeer op prijs gesteld, maar of dat per se in Limmen moet...

**Dit jaar meedoen met de Kennemer fietstocht?
Noteer in je agenda: 23 juni t/m 7 juli**



Tips en wetenswaardigheden

Tekst en foto's: Louis van Ollefen

Mollen, toch altijd al behoorlijk actief, graven nieuwe gangen en het is een hele ervaring om 's nachts, terwijl je net lekker ligt te slapen, omhoog gedrukt te worden door zo'n kleine graafmachine. Mooi gehoor om die glimmende mijnwerker een gang te horen graven onder je kussen, maar van slapen komt dan niet veel. Neem maar van me aan dat ze zich niet door een flinke dreun op de grond laten afschrikken. Tent verzetten is de enige oplossing.

Tip: De egels, die vermagerd uit hun winterslaap ontwaken, weten wel weg met dat aangebroken pak melk of yoghurt onder de luifel als we het niet stevig wegzetten. Het gerammel van pannetjes die in de weg staan schrikt ze niet af. De muizen, die feilloos eetbare waren weten te vinden, zijn in het voorjaar nog actiever. Die kleine knagers schrikken er niet voor terug zich dwars door tas of tent te vreten om aan al dat lekkers te komen.

Tip: brood en andere etenswaar niet in de tent te bewaren. Berg de spullen zo op dat de geur ze niet kan lokken. Etenswaren als het even kan in een pan met deksel of beter nog in een plastic doos bewaren.

'Energie besparen door te fietsen. De mens heeft, door schade en schande wijs geworden, geleerd dat de natuurlijke hulpmiddelen op de wereld er niet onbeperkt zijn. We moeten zuiniger omspringen met grondstoffen en energiebronnen. De fiets heeft wat dit betreft een antwoord.

De fiets is als technisch product bijzonder uitgedokterd en bij de vervaardiging wordt geen verschrikkelijke aanslag op grondstoffen en energie gedaan. Alles wat voor het maken van een fiets wordt gebruikt, heeft directe zin en nut. De slijtage en het verlies aan grondstoffen is relatief klein, ook in verhouding tot andere vervoermiddelen. Bij energiebesparing in verband met voortbewegen en mobiliteit heeft de fiets het laatste woord. Een fiets vraagt om te kunnen rijden geen andere energieproducten dan de energie die de fietser zelf levert door te trappen; energie die geen geld kost en niet

Van voorjaarsbodes en oude wijsheden. Het is inmiddels al weer maart, de lentemaand. Koning winter neemt met een paar laatste stuiptrekkingen afscheid en onder invloed van de lentezon komt er steeds meer leven in brouwerij. Het tere groen aan de kamperfoelieslingers laat zich duidelijk zien, klein hoefblad kijkt nieuwsgierig naar de lentezon en op De Heerkuil in St. Geertruid staan de sneeuwkllokjes volop in bloei.



schaars is. De berijder levert de energie moeiteloos en dit energieverbruik is nog gezond ook. Fietsen is economisch gezien de meest rationele manier van voortbewegen. Een fietser heeft slechts 20% van de energie van een wandelaar nodig om een zelfde afstand af te leggen. Het energieverbruik van een fietser is minimaal vergeleken bij bijvoorbeeld de energie die een auto verbruikt. Met dezelfde gekochte en schaarser wordende energie die een auto

nodig heeft om 700 meter af te leggen, overbrugt een fietser met zijn persoonlijk geleverde gratis energie een afstand van 37 kilometer. Wie er even bij stil staat, moet wel onder de indruk komen van deze cijfers.'

'Fietsen beter dan kalmerende middelen.

Fietsen zijn belangrijk, zowel voor het lichaam als voor de geest. Als er meer zou worden gefietst, zou dat een scherpe daling te zien geven in

het gebruik van kalmerende middelen en slaappillen. Fietsen is een goede hulp voor de juiste spanning van de spieren en voor de bloedsomloop. Het helpt de zenuwen door het verbeteren van de nachtrust, stimuleert de stofwisseling en beschermt zelfs tegen infecties. Het voorkomt te zwaar worden en verlengt de levensduur.'

Deze beide artikeltjes las ik in een publicatie van de stichting 'fiets' van 1981. Inmiddels zijn we ruim dertig jaar verder. Er is (nu nog) meer aandacht voor het milieu en voor energieverbruik. De fietsen zijn verder verbeterd, er zijn heel veel meer fietspaden, er zijn knooppuntenroutes en zelfs de verkeerswetgeving is in die dertig jaar voor de fietser aangepast.

De fiets met trapondersteuning heeft zijn intrede gedaan en is niet meer weg te denken en - oké - die ondersteuning heeft voor het milieu wel een aantal negatieve gevolgen. Maar de levensverwachting is in die dertig jaar ook behoorlijk toegenomen, we zijn tot op hogere leeftijd actief met of zonder trapondersteuning en in veel gevallen dankzij die trapondersteuning.

Tip: Op alle terreinen is informatie aanwezig over fiets- en wandelroutes in de omgeving en ook over wat er in de buurt van de terreinen te zien en te beleven is.

Belangrijk: Maart is ook de maand van de Algemene Leden Vergadering van onze club. Een belangrijk moment in het clubjaar waarop de leden direct invloed kunnen uitoefenen op, en blijk kunnen geven van hun betrokkenheid bij het gevoerde beleid. Kom 31 maart ook, onze club is dik de moeite waard om belangstelling voor te hebben en er staat een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda.

Tip: maak er een weekend van, een prachtige gelegenheid om de lente in het buitenleven te ervaren, het terrein Austerlitz ligt immers letterlijk om de hoek.

Tips, vragen, opmerkingen?
tips@kampeerclub.nl

Weekend Allardsoog

Verslag Enig

Omdat het elke keer weer een succes was, zijn we ook dit jaar in januari weer een weekend naar een Nivonhuis geweest. Zo'n weekend is niet alleen geschikt voor de mensen die er actief op uit trekken, maar ook voor hen die het wat rustiger aan willen doen. Als je niet met elke wandeling of excursie mee wilt, blijf je in het huis dat van alle gemakken is voorzien. Je kunt je terugtrekken op je eigen kamer, lezen of een spelletje doen in de huiskamer of contact zoeken met andere gasten van het huis.

Dit jaar was de keus gevallen op Allardsoog, een voormalige school in Een-West, op de grens van Groningen, Drenthe en Friesland.

houden. Vanaf de uitzichttoren had je een prachtig weids uitzicht over het gebied. 's Avonds hadden we een heerlijk buffet waar ieder wat



Het ligt vlakbij het Mandeveld, een gebied van het Fryske Gea, waar we een paar wandelingen gemaakt hebben. Iets verder liggen het Fochtelooerveen en de Slotplaats bij Bakkeveen.

Zaterdagochtend begon met regen. Enkelen besloten naar het museum in Veenhuizen te gaan, anderen hebben gewandeld in het Mandeveld, eerst door de regen maar het werd steeds vaker en langer droog. 's Middags zijn we naar het Fochtelooerveen geweest, een nat veengebied maar door de vele regen van de afgelopen weken was het er nu wel heel erg nat en het was niet altijd makkelijk om droge voeten te

voor had klaar gemaakt. Zondagochtend zijn we na de koffie naar de Slotplaats bij Bakkeveen gegaan. Een oud landgoed dat nu in het bezit van Natuurmonumenten is. Tijdens de wandeling, vrijwel geheel in de regen en over modderige paden, zagen we een grote verscheidenheid aan bomen waarvan sommige al erg oud waren. Het weekend werd afgesloten met een uitgebreide lunch. Oude contacten waren aangehaald en er zijn weer veel plannen en afspraken gemaakt voor het nieuwe kampeerseizoen.

Ingrid van Os



Nieuwjaarskamp Kennemerland

Verslag

Als je jaarlijks deelneemt aan een evenement is het leuk om eens terug te kijken en een vergelijking te maken.

Op 7 en 8 januari hebben we het 38ste Nieuwjaarskamp van Kennemerland gehad.

Ik heb ze lang niet allemaal meegemaakt, maar die van de laatste jaren wel.

Zaterdagmiddag had ik (natuurlijk) eerst oog en aandacht voor de bezoekers. Zoals elk jaar waren er al een paar caravans en even zoveel tenten.

De voorbereidingen waren al begonnen en het was leuk om elkaar weer te begroeten. Het weer was er ook naar, frisse wind, opklaringen met breed schijnende zon. En toen dwaalde mijn blik af naar de grond. Ik heb mijn brillenglazen nog opgepoetst, maar ik zag het goed: madeliefjes in bloei. En dat terwijl we twee jaar geleden nog tot onze knieën in de vers gevallen sneeuw stonden. Voor je het weet heeft Moeder Natuur je een gespreksonderwerp gegeven.

nemen in de caravan, dus vraag er gerust naar. Zondagochtend hebben we heerlijk gewandeld door de duinen tussen Castricum en Heemskerk onder leiding van Anke. Een mooie tocht, mooi weer, mooie gesprekken. Bij terugkomst brandde het kampvuur en stond de erwtensoep van Anneke te dampen. Mmm, heerlijk en een heerlijke afsluiting van het kamp.

Graag wil ik iedereen hartelijk danken voor de vele helpende handjes. Grote klussen of de kleine die je over het hoofd ziet, alles werd weer gedaan, als vanzelfsprekend en met veel plezier.

Heleen van Wieringen

Het was dus gezellig, warm, hartelijk en lekker. Zoals vanouds bereikten vele appelflappen en oliebolletjes niet de schalen, maar werden ze al weggeroofd door de liefhebbers. Het nieuwe jaar en de leden werden welkom geheten door Rob Valkering, bestuurslid. Goed gedaan Rob, valt niet mee zo'n eerste officiële toespraak, hè.

Jaap en Diel (de appelflapbrigade) werden in het zonnetje gezet met een heuse appelflaptrofee, ze waren er verguld mee. Gemist? Jaap en Diel zullen de trofee mee-



HICLE

Platform

Hicle Platform: Voor fietsers en wandelaars heeft zich een nieuw fenomeen aangediend: www.Hicle.com.

Tijdens de Fiets en Wandelbeurs, onlangs in de Amsterdam RAI, ging dit jonge internetplatform officieel 'online'.

Hicle, een samentrekking van cycling en hiking, is de digitale partner voor fietsers en wandelaars die routes zoeken, zelf routes uitzetten of informatie willen inwinnen over bestemmingen, materiaal of outdoorproducten.

In de wiki kan iedere 'hicle' zijn of haar reiservaringen kwijt en informatie geven over routes. En via de Hicle-kaart kun je eenvoudig routes opzoeken, uitzetten, delen met anderen of downloaden naar je gps-apparaat.

De toepassingsmogelijkheden van Hicle.com zijn groot. Plaatsing van routes op de eigen site of op een Facebookpagina, het aanmaken van een pagina in eigen huisstijl: het is allemaal mogelijk.

Gratis campinggids



Kosmos Campingwijzer verrast kampeers met een nieuwe gratis campinggids van Nederland.

Via www.campingwijzer.nl kan iedereen heel eenvoudig zijn eigen campinggids samenstellen. Er zijn honderden variaties mogelijk. Je ontvangt jouw selectie gratis in je mailbox in de vorm van een pdf-bestand.

Printen en meenemen, dat is het enige wat je hoeft te doen.

Niet meer op pad met zware campinggidsen, maar op reis met een product op maat.

EENPITTER

Honderd jaar NTKC!

Toen mijn opleidingsschool (nu PABO, toen kweekschool) honderd jaar bestond, werk ik uitgenodigd voor een reünie en ik ontmoette na lange tijd mijn studiegenoten weer eens.

Gelukkig hoeft je bij onze kampeerclub niet lang op plezierige ontmoetingen te wachten! In het feestjaar 2012 bied ik u, bij gelegenheid van het eeuwfeest van onze club eenvoudige feestmenuutjes aan. Bereid ze met plezier en eet ze met smaak!

Eeuwfeestmenu maart
voor 2 personen

Voor

Snipper een flinke ui en snij een venkel in reepjes. Fruit uit en venkelreepjes ongeveer 4 minuten in wat boter of olie. Giet er een halve liter water bij en doe een groentebouillonblokje in de pan. Breng aan de kook en laat ongeveer 20 minuten zachtjes pruttelen tot de venkel gaar is. Wrijf door een zeef of laat de soep ongepureerd. Lekker met snippers gerookte zalm.

Hoofd

Rooster een handje pijnboompitjes in een droge pan. Snij een flinke kipfilet in reepjes en strooi er wat zout en peper over. Roerbak de reepjes gaar en laat ze iets afkoelen. Verdeel sla (naar keuze) over twee borden. strooi de pijnboompitjes erbij en leg op ieder bord een hoopje kipreepjes. Giet op de lauwwarme kip wat chilisaus. Lekker met tomaat of paprika maïs-chips.

Na

Hét feesttoetje bij uitstek: chocoladevla met een flinke toef slagroom en snippers of vlokken van witte chocola! Snoep ze ...!

Henk Trimbach
eenpitter@kampeerclub.nl

Alle Eenpitterrecepten vind je verzameld op de ledensite. Klik: Algemeen > Buitenspoor > Recepten

Afdelingen & Secties

Actuele informatie
over afdelingen
en secties vind je
op www.ntkc.nl > ledensite >
Clubpagina's

Amsterdam

Secr. Maartje Loerakker
Specht 20
1187 BZ Amstelveen
telefoon 020-6404309
amsterdam@kampeerclub.nl

Terrein:
Huizen te Naarden

Bij het schrijven van dit bericht lijkt de winter dan toch echt te komen. Gelukkig voor Huizen niet veel eerder. Er is namelijk eind 2011 geconstateerd dat er ergens lekkage moet zijn. Zo'n 15 kuub water stroomde er per week weg! Er zat niets anders op dan graven.... Gelukkig hebben we kunnen vaststellen dat het lek richting het kleine gebouw moet zitten. Door een afsluiter te plaatsen op de splitsing tussen het kleine en grote toiletgebouw lekt er nu geen water meer en kan de winterkraan weer gewoon gebruikt worden. Uiteraard zullen we verder moeten gaan zoeken naar de oorzaak van de lekkage, maar met de huidige omstandigheden moeten we dat uitsstellen tot het voorjaar.

Dit voorjaar staat er nog meer op de planning. De kampvuurkuil mist nog een laatste rij met blokken en de bestrating rondom het kleine toiletgebouw en het Donkelaar moet worden opgehoogd. Natuurlijk verdienen zowel het terrein als de toiletgebouwen een schoonmaakbeurt. Bladeren moeten weg van het gras, het spinrag en stof uit het toiletgebouw. Voor durfals hebben we ook nog de wens om de hoge ramen te lappen. In het voorjaar zullen we verder ook nieuw groen aanplanten en waar nodig nog zagen en snoeien. Net als altijd wordt tijdens de werkdagen voor koffie/thee/limonade en soep gezorgd. Lijkt het je leuk daar ook eens bij te helpen of wil je ons laten proeven van je eigengemaakte soep, laat dat dan ook even weten.

Wanneer?

10 en 11 maart, 24 en 25 maart,
14 en 15 april

Tenslotte zijn we inmiddels in het bezit van twee dakramen om meer licht (en lucht) in het toiletgebouw te brengen. We zijn daarvoor hard op

zoek naar leden die kunnen assisteren bij het plaatsen van de ramen. Dus ben je handig en heb je ervaring met deze klus, meld je dan graag even. We kunnen dan afstemmen op welk moment het schikt!

Het afdelingsbestuur wil tenslotte graag haar leden informeren over actuele zaken, leuke feiten, etc. Daarvoor wordt met enige regelmaat een nieuwsbrief gemaakt of een korte mailing verstuurd. Wil je mailings van de afdeling ontvangen maar is je mailadres nog niet bij ons bekend, stuur dan een mail naar amsterdam@kampeerclub.nl.

Hartelijke groeten,
Maartje

Baronie en Kempen

Secr. Elsa Hesseling
Josef Israelslaan 16
5642 KA Eindhoven
telefoon: 040-2816508
baronieenkempen@kampeerclub.nl

Terrein:
De Smagten in Bladel

3 maart:
werkdag, er zijn altijd genoeg klusjes, voor ieder wat wils
14-15 april:
werkdagen, speciaal voor mama's en papa's snoeien zodat de kids lekker kunnen sjouwen en huttenbouwen
5 mei:
open tentdagen, een leuke manier om kennis te maken met onze manier van kamperen
26-28 mei:
Jubileumkamp in Hazerswoude. Géén huttenbouwen in Bladel, maar voor wie het niet kan laten: zie 14 en 15 april
2-3 juni:
bestuursweekeinde en kennismaken met nieuwe leden
6-7 oktober:
winterklaar maken van het terrein
22 oktober:
Najaarsvergadering Basis Reigerlaan Eindhoven
10 november:
werkdag

Elsa

Den Haag

Voorzitter Renske Oldenboom
Otterlaan 21
2623 CV Delft
telefoon 015-2563556
denhaag@kampeerclub.nl

Terrein:
De Haan te Loosduinen

Dit is mijn laatste stukje dat ik schrijf voor de afdeling Den Haag.

Mijn termijn liep af bij de laatste voorjaarsledenvergadering (VLV) van afgelopen 9 februari.

Met veel plezier heb ik afgelopen drie jaar het secretariaat beheerd. Wel bleek het een grotere klus te zijn dan ik van tevoren had verwacht. Vandaar ook dat ik niet herkiesbaar was.

De conceptnotulen van de VLV worden op de website geplaatst wanneer deze gereed zijn.

Vacatures

Er zijn nu twee functies vacant in het afdelingsbestuur: de secretaris en de terreincommissaris techniek. Interesse? Neem contact op met het bestuur.

Activiteiten

In het voorjaar worden op De Haan twee activiteiten georganiseerd. Bij beide activiteiten zou het leuk en gezellig zijn als afdelingsleden ook komen kamperen. Het bestuur wil jullie graag ontmoeten. De Haan is tenslotte aantrekkelijker voor de kennismakingsleden en niet-leden wanneer jullie er ook zijn.

Op **14 en 15 april** is het kennismakingsweekend. Dit wordt gecombineerd met het kampeer klaar maken van het terrein en kluswerkzaamheden aan de kano's. De werkdag is op zondag v.a. 10:30.

Mocht je op de zaterdag willen klussen dan ben je ook welkom. Er zal een lijst met werkzaamheden aanwezig zijn.

Op **5 en 6 mei** kunnen ook niet-leden op De Haan komen kijken of kamperen. Het terrein is dan voor hen open gesteld vanwege de Landelijke 'Open-Tent-Dagen' in het kader van ons jubileum. We zijn nog op zoek naar een activiteit voor dit weekend. Heb je een goed idee: laat het ons weten.

Weekendkampmeesters

Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar weekendkampmeesters.

Ga je kamperen op De Haan geef je dan op. Bij de toeragenda op de afdelingswebsite kan je zien voor welke weekenden zich nog geen kampmeesters hebben opgegeven.

Tot bij de tent,
Janke

Gooi en Vechtstreek

Secr. Rik Marmelstein
Goudriaanstraat 18
1222 SG Hilversum
telefoon 035 6423 440
gooienvechtstreek@kampeerclub.nl

Terreinen:
Austerlitz te Austerlitz

De laatste werkdag van deze winter houden we op **17 maart**.

Wat we gaan doen? Het toiletgebouw klaarmaken voor het nieuwe seizoen; nog wat laatste snoei-, en zaagwerk; het houthok bijvullen, de kampvuurkuil opruimen... Kortom: de laatste kans te helpen het terrein klaar te maken voor de 3500 overnachtingen die we dit jaar hopen te halen.

Vergeet niet naar de ALV te gaan op **31 maart**, iedere stem telt, en de toekomst van de club staat op het spel. Dus kom, zelfs als je een hekel aan vergaderen hebt. Daarna kun je dan mooi in je tent onze grasmat uitproberen, en misschien bij een knappend vuurtje nog wat napraten...

Kijk op de afdelingsite voor actuele informatie over het terrein.

Groeten van Rik

Hart van Holland

Secr. (a.i.) Liesbeth van Splunter
Barentszstraat 62
2161 TM Lisse
telefoon 0252-410161
hartvanholland@kampeerclub.nl

Terrein:
Het Groene Hart te Hazerswoude-dorp

De Heerkuil

Coördinatie Commissie
heerkuil@kampeerclub.nl

Terrein:
De Heerkuil te St. Geertruid

Kennemerland

Secr. Heleen van Wieringen
Slotenmakerstraat 61
1825 ED Alkmaar
telefoon 072-5619587
kennemerland@kampeerclub.nl

Terreinen:
Limmen te Limmen
De Slufter - De Cocks dorp te Texel

Goed nieuws, we hebben een mooi weekend gevonden voor het Kano- en Fietsweekend. Door alle activiteiten was dit weekend bijna niet doorgaan, maar Toersecretaris Bart gaat jullie op **22 en 23 september** trakteren op een mooie tocht in de omgeving van Haarlem. Weten jullie hoe het Spaarne er vanaf het wateroppervlak uitziet en wat er allemaal op de oevers te bewonderen is? Juist ja, een goede reden dus om eens mee te gaan. Je kan je nu al opgeven bij Bart, dit kan via mijn contactgegevens, dan geef ik het aan hem door. In een latere Buitenspoor zal Bart wat meer verklappen over de route en overnachtingsmogelijkheden.

In dit Buitenspoor treffen jullie een artikel aan over de Kennemer Fietsocht geschreven door Jan Carstens. Het merendeel van de clubleden zullen de naam niet bij de persoon plaatsen, maar in Kennemerland is hij 'wereldberoemd'. Een stille kracht, altijd in touw voor de club.

Zo lees je in het artikel zijn band met de Kennemerfietsocht. Maar daarnaast is hij eigenlijk op elk afdelingsevenement te vinden, van werkweekenden, jaarverslagen drukken en trouw bezoeker van de ALV. Nog geen beeld? Een oud liedje zegt: 'dat moeten mannen met baarden zijn'. Precies, Jan met die mooie grijze baard!

De Kennemer Fietsocht is dit jaar van **23 juni tot 7 juli**. Twee weken ter ere van het clubjubileum.

De start is in St. Geertruid en finish in Limmen. Frank Moerman en George Bésanger organiseren de tocht. Je inschrijven kan via mijn contactgegevens. Volgende maand meer over de route!

Er moet natuurlijk ook gewerkt worden aan onze terreinen. Op zaterdag **3 maart** is er een opknappbeurt op de werkdag in Limmen. Zoals eerder vermeld maar een dag voortaan.

Texel is op **28 en 29 april** aan de beurt. Tijdens de gebruikelijke 2 dagen is er aandacht voor de omheining, het toiletgebouw en de parkeerplaats. De dagen zijn weer gekoppeld aan de meivakantie, dus een uitstekende mogelijkheid om het nuttige met het aangename te verenigen. Eerst het werk, daarna de vakantie!

Nog meer werk op Texel

Voor de zomerdrukke echt losbarst zorgen we er in het Maai- en snoeiweekend op **23 en 24 juni**, waarbij het groen flink onder handen genomen gaat worden.

Voor alle drie klussen geldt dat vele handen licht werk maken en er 's ochtends koffie/thee met wat lekkers is en 's middags een pan lekkere soep klaar staat. Neem zelf je mok en zitlap mee en brood voor de lunch.

Groet,
Heleen van Wieringen

Nijmegen

Secr. a.i. Willem Blankert
Hoogmeer 2632
6605CH Wijchen
telefoon 024-6416020
nijmegen@kampeerclub.nl

Terreinen:
Brobbelbies te Schaijk
De Testrik te Venray

Noord

Secr. Anke Beerendonk-van Hemert
Kappellewei 4
8412 SM Hoornsterzwaag
telefoon 0516-491433
noord@kampeerclub.nl

Terreinen:
't Aagt te Eenrum
De Hertenweide te Zorgvlied

Wij gaan ervoor, dit jaar!

Natuurlijk vieren wij met elkaar het 100-jarig bestaan tijdens het Pinksterweekend, maar er valt meer te vieren. Wat te denken van onze eigen 40-jarige afdelingsverjaardag. Wij gaan dit vieren van **17 t/m 20 mei**, tijdens het Hemelvaartweekend. Lees hierover het artikel 'Met Noord (40 jaar) het Wad op'. Waarom je er nu al over leest? Om een wadlooptocht door te laten gaan moeten wij ongeveer weten hoeveel mensen er mee zullen gaan. Lees het artikel dus goed en meld je aan.

Een ander weekend waar wij nu al aandacht voor vragen is het Shakespeareweekend in augustus. Zoals wij de laatste jaren gedaan hebben zijn er kaarten te reserveren via de afdeling. Lees hiervoor het artikel 'The Comedy of Errors' en doe er je voordeel mee.

Maar voordat wij aan al deze festiviteiten toe zijn valt er ook nog het een en ander te doen op de terreinen. Zo is er een werkdag op **10 maart** op 't Aagt waar voor iedereen wel een passend werk(je) te vinden is. Zeker, nu er in de wintermaanden hard gewerkt is aan het toiletgebouw en er nog vele puntjes op de i zullen moeten worden gezet. Zoals altijd zal er voor de inwendige mens goed gezorgd worden.

Ook op De Hertenweide valt genoeg te doen tijdens het weekend van **14 en 15 april**.

De terreincommissarissen rekenen op vele enthousiaste leden die graag de handen uit de mouwen steken. Er valt zelfs in het vroege voorjaar al van alles te beleven op de terreinen van Noord!

Agnes Hilbrandie
voorzitter

Oost

Secr. Silvia Westerhof
Dorskamp 29
7231 JX Warnsveld
telefoon 0575-573936
oost@kampeerclub.nl

Terreinen:
Masterveld te Winterswijk
't Springendal te Ootmarsum
De Valkenbelt te Lochem

Dit keer niet veel nieuws vanuit afdeling Oost.

Even in herhaling de werkdagen:

17-18 maart :

Ootmarsum

24-25 maart:

Lochem en Winterswijk.

Al heb je niet veel vrije tijd, we vinden het fijn als je komt en die tijd weet vrij te maken, wat wel schikt.

Wandeltip Winterswijk

In het centrum van het dorp Winterswijk zijn veel historische gebouwen, waarvan een groot deel zijn ontstaan dank aan de lokale textielindustrie in de 19e eeuw.

Er is nu een vernieuwde monumentenwandeling.

Langs de vijf kilometer lange wandelroute is op zeven monumenten een bordje met een QR-code bevestigd. Na het scannen van de code met je mobiele telefoon kun je een filmpje bekijken over de historie van het betreffende monument. Niet alleen de textiel staat centraal, ook de schilder Mondriaan en de dichter Komrij hebben hun wortels in Winterswijk.

De brochure van de monumentenwandeling is te koop bij de VVV Winterswijk voor € 2,50. Hierin worden in 22 pagina's alle 49 monumenten beschreven. Ook de QR-codes zijn hierin te vinden. Mocht je de wandeling gaan lopen, veel kijk- en wandelplezier!

Groet,
Silvia Westerhof

Rotterdam

secr. Jos van den Bergh
Ravelplein 45
2807 HJ Gouda
telefoon 0182 - 580022
rotterdam@kampeerclub.nl

Terreinen:
Het Essensbos te Ouddorp
De Ronde Hoek te Haastrecht

Werkdag

Als de lente bijna voor de deur staat, is er nog één werkdag op Het Essensbos in Ouddorp. Zaterdag **17 maart** steken we de handen uit de mouwen voor de laatste dag van het seizoen. Starttijd om 9.00 uur. Voor koffie, soep en koeken wordt gezorgd. Zelf een mok, brood en wat handgereedschap meenemen.

Open Tent dagen

Op **5 en 6 mei** stellen we De Ronde Hoek open voor de landelijke 'Open Tent-dagen'.

Wij hopen dan veel leden, maar vooral introducés en potentiële leden te kunnen begroeten. Er zullen activiteiten worden georga-

niseerd (ideeën zijn welkom) om onze manier van kamperen goed over het voetlicht te brengen.

Jeu de boules

Speciale aandacht voor het jeu de bouleskamp op **zaterdag 23 en zondag 24 juni** is het jaarlijkse jeu de boulesevenement. Meer informatie in het komende nummer van Buitenspoor.

Mocht je meer willen weten over de activiteiten van de afdeling Rotterdam, kijk voor de laatste informatie op onze ledensite.

Groet,
Jos

Utrecht

secr. functie vacant
utrecht@kampeerclub.nl

Terrein:
Den Treek te Leusden

Veluwe

secr. Regina Vlijm
Govert Flinkckstraat 138
7312 SB Apeldoorn
06 - 18 488 326
veluwe@kampeerclub.nl

Terreinen:
De Kooiberg te Ugchelen
Roggebot te Dronten

Met de Voorjaarsafdelingsvergadering in het vooruitzicht bereiden we ons al voor op de diverse activiteiten in dit jaar. Als eerste staat de klussendag De Kooiberg in maart gepland en daarna een werkweekend in april op Roggebot.

Op **5 en 6 mei** wordt op Roggebot een compleet weekend georganiseerd onder de noemer Open Tent Dagen, ofwel 'Open-Tent'-dagen.

Wij willen daar echt een speciaal kampeerweekend van maken met als uitgangspunt dat iedereen welkom is met zijn of haar visie op de tent. Daarom heet ons weekend 'Hoe Hoog Leggen We De Nok'.

Een andere benadering zou kunnen zijn: hoe open is jouw tent, hoe gastvrij ben jij, hoe gastvrij zijn wij NTKC-ers.

Enfin, we hopen op veel enthousiaste kampeersers met vernieuwende ideeën en een ruime open 'tent'-blik. Nu eerst het staartje van de winter door zien te komen, dan is het voorjaar straks extra mooi!

Vriendelijke groet,
Regina Vlijm

Zeeland

Secr.Tini Hengeveld
Oudestraat 43
4351AT Veere
Telefoon 0118-501876
zeeland@kampeerclub.nl

Terrein:
Hoogduin te Biggekerke

Beste mensen,

De dagen gaan weer lengen en de plannen voor de vakanties worden gemaakt. Ook Hoogduin 'ontwaakt' weer uit haar winterslaap. Het sleutelkastje wordt weer opgehangen, de kampkist in orde gemaakt en de eerste kampeersers staan vast weer klaar om richting Zeeland te rijden om daar aan de duinen de tent op te zetten. Ook wij hebben er weer zin in!

We willen jullie van harte uitnodigen om ook een keer bij de voorjaarsvergadering aanwezig te zijn. Deze zal zijn op **dinsdag 6 maart**. Plaats: Hotel Terminus in Goes. Tijd: 20.00uur

Op **zaterdag 17 maart** willen we de handen uit de mouwen steken om het terrein weer in orde te maken. Voor die NTKC'ers die ons willen helpen: wij zijn er om 10.00uur, jullie ook? Vanaf deze datum is Hoogduin weer geopend voor een ieder die wil kamperen. Welkom!

Met vriendelijke groet,
Tini Hengeveld

Jeugdsectie

Toersecr. Dylan Voois
Omloop 23
7391 PK Twello
jeugdsectie@kampeerclub.nl

Caravansectie

Secr. Annelies van Katwijk
Watermanhof 9
2394 PA Hazerswoude-Rijndijk
Telefoon 071-3415470
caravansectie@kampeerclub.nl

Terwijl het buiten flink koud is, schijnt er een lekker zonnetje en schrijf ik over onze voorjaarskampjes die gepland staan. Ik krijg echt zin om er weer op uit te gaan. Van het gezellige Nieuwjaarskamp op Het Hallse Hull, vind je elders een verslagje van de hand van Renee Caspers, met foto's van Leo en Liesbeth Links.

Van **10 tot 16 maart** gaan we werken op onze mooie terrein 't Aagt in Eenrum. Je bent van harte welkom om je aan te sluiten en te helpen het

terrein weer kampeerklaar te maken. Even aanmelden is handig i.v.m. catering en planning. Hans Droop en Lou van Katwijk hebben samen met de terreincommissaris weer een hele lijst klussen opgesteld. Voor iedereen is er wel iets van zijn/haar gading. We gaan o.a. kampeerveldjes draineren, zodat ze daar in de toekomst minder last van het water hebben.

Voor de Denemarktoer zijn er nog enkele plekje's vrij. Deze week kun je nog proberen of er nog steeds een plekje is, op 1 maart sluit de inschrijving. Daarna gaan Marian en consorten de toer verder uitwerken.

Met **Pasen (6-9 april)** zijn we te gast in Hazerswoude op Het Groene Hart. Houd op het laatste stukje van de route de borden goed in de gaten hoe de aanrijroute naar het terrein is, want ze gaan de Voorweg in Hazerswoude renoveren, dus de mogelijkheid bestaat dat je van de andere kant dan je gewend bent, moet aanrijden.

Na het paaskamp volgt dan het **Creatief kamp (10-13 april)**, met voor ieder wat wils, eveneens op Het Groene Hart.

Met hartelijke groet en graag tot ziens op een van onze gezellige kampjes,

Annelies van Katwijk

Alle NTKC-leden zijn welkom op de kampjes van de caravansectie. Zie voor de toeragenda op www.kampeerclub.nl/leden/afdelingen/caravansectie Bellen of mailen naar bovenstaand adres is natuurlijk ook mogelijk.

Zwerfgroep

Secr. Maria Bach - Stelma
Toersecr. Marie Anne Dekker
telefoon 030-2943327
zwerfgroep@kampeerclub.nl

Beste Zwerfers,

Winterkampje III (Twente)

Nou, dat decemberkampje daar bij Haaks- en Eibergen was het nauwelijks waard om de naam 'winterkampje' te mogen dragen: de nul op de thermometer was heel ver weg! Lauw was 't en bij tijden nat, maar dat weerhield een twintigtal kampeersers niet om op pad te gaan. En zo stonden er 's nachts 15 kleine tentjes genoeglijk bij elkaar. Weer een goed kampje met dank aan Bert (actief in-'t-veld) en Paul (achter de schermen).

Aandenken

Als jullie dit lezen is het vierde en laatste winterkampje van dit seizoen geweest. Het houtvuurkamp in februari zal voor verschillende mensen het derde of misschien wel vierde winterkampje

geweest zijn. En dat betekent dat je het aandenken krijgt voor 'winterharde kampeerder'. Ook al is koning winter nauwelijks langs geweest tijdens die kampjes. Daar hadden we ten slotte niets over afgesproken. De Groepsraad heeft besloten om de aandenkens uit te reiken tijdens het Hemelvaartweekend op het Grote Blok. Ben je onverhoopt zelf de tel kwijt geraakt met die kampjes? Geef niet, je krijgt een mailtje als je in aanmerking komt voor het aandenken. Zorg dus dat je (juiste) mailadres bekend is bij de toersecretaris!

Voorjaarskampje 17/18 maart

Wandelen en fietsen. Inmiddels weten we waar en hoe lang en door wie en met welke kaart(en) dit voorjaarskampje gaat plaatsvinden. Op de valreep hebben we een bijzondere kampeerplek kunnen regelen in de Ooijpolder. Primitief, dat wel, want de hudo gaat mee. Maar er is een vuurplaats voor als het koud mocht zijn en een gastvrije ontvangst. En je loopt door een prachtig natuurgebied. De hond mag mee als t-ie maar aangeliend is. Je hebt de kaarten 40C Nijmegen en 40D Gendt nodig. Maar je kunt ook met één kaart toe als je de 50:000 kaart koopt: 40West Arnhem. Dan ben je voor de helft van de prijs klaar. We starten vanaf NS-station Nijmegen. Zoek zelf even een parkeerplaatsje als je niet met de trein wilt komen. Startcoördinaat is (nog) niet bekend maar ligt zeker bij het station. Let op je mail en houd de website in de gaten! De tocht zal ongeveer 10-12 km lang zijn. En onderweg kom je ook nog een Grand Café tegen.

Tip voor fietsers: Start bij NS-station Arnhem en volg de LF3 naar het zuiden. Vaar over bij Millingen en fiets via de Millingerwaard naar het dorpje Ooij (na ± 37 km). Daar tref je bij fietsknooppunt 99 (Kerkdijk) het kampeercoördinaat aan en van daar is het nog een paar kilometer. Je kunt ook bij station Nijmegen starten. Neem de brug naar Lent en rijd via Bommel naar Gendt en neem in Doornenburg het pontje naar knooppunt 71. Dan naar het dorpje

Ooij waar je het kampeercoördinaat vindt. Voor knooppuntenroutes zie: www.falk.nl

Paastocht Veluwe 6 t/m 9 april

De Groepsraad (lees: Ronald) heeft de paastocht in de grondverf gezet maar wie komt er aflassen? De overnachtingsplekken zijn geregeld, nu moeten er nog coördinaten gezet worden en we zoeken iemand die kampmeester wil zijn. Wie meldt zich? Let op de website en je mail voor meer informatie! Helaas was er nog niet meer bekend toen dit bericht naar Buitenspoor moest.

Volgende kampjes

Het **veilingkampje (16/17 juni)** is op ons terrein in Austerlitz. Het **WWF-kampje** (Wandel-Water-Fietskampje) is in de omgeving van Ommen. Daarvoor heb je kaart 22C Ommen nodig.

Groet en tot ziens,
Marie Anne

Ieder NTKC-lid kan meelopen met de tochten van de Zwerfgroep. Hoe gaat dat? Kijk op www.ntkc.nl > ledensite > clubpagina's > secties > de Zwerfgroep. Vragen? Bel of mail gerust!

Enig

Secr. Ingrid van Os
Hollandseweg 206
6706 KW Wageningen
0317-410334
e-mail: enig@kampeerclub.nl

Op **zaterdag 10 maart** gaan we wandelen over de St. Jansberg bij Plasmolen, ten zuiden van Nijmegen. Vanaf station Nijmegen gaat bus 83 (ri. Venlo) om 10.34 uur en komt aan bij de halte Rijksweg/Witteweg in Plasmolen om 10.58 uur.

Voor mensen die met de auto komen: bij de bushalte in Plasmolen is een parkeerterrein. Wij vertrekken vanaf genoemde bushalte rond 11 uur voor de wandeling.

De St. Jansberg, eigendom van Natuurmonumenten, is een afwisselend gebied met beboste hellingen, bronbeken, vijvers, akkers en weiden en vooral het prachtige Zevendal. De St. Jansberg ligt op een stuwval gevormd in de ijstijd. We lopen kriskras door het gebied met fraaie loofbomen over holle wegen, langs beken, een watermolen en de resten van een Romeinse villa. Op ¾ van de wandeling kunnen we even afdalen voor een kop thee bij restaurant De Tol. Eventueel kun je dan de wandeling inkorten en de bus naar huis nemen. De wandeling gaat daarna weer heuvelopwaarts en terug door het Zevendal. Hij is totaal ca. 15 km.

Ineke van der Linden
Voor informatie: tel. 0162-429069 of lindien@hetnet.nl voor de dag zelf mobiel nr. 06-53438571

Op **zaterdag 31 maart** is de ALV in Austerlitz en dat is een mooie gelegenheid om in het vroege voorjaar weer te gaan kamperen. Op zondag willen we nog een wandeling in de omgeving van het terrein maken. En denk ook nog aan de werkdagen op **3 en 4 maart** op Hazerswoude om het terrein klaar te maken voor het jubileumkamp. Je hoeft niet het hele weekend te komen maar je bent ook welkom als je een dag(deel) komt meewerken.

Ons eerste echte kampeerweekend is van **6 tot 9 april (Pasen)** op Huizen.

Ingrid

Elke alleengaande NTKC'er is welkom bij Enig. Je hoeft je niet aan te melden als je mee wilt. Meer info: zie hierboven of op het ledengedeelte van de NTKC-site onder Clubpagina's/secties/Enig.

De Trollen

Contact mailinglijst:
Michiel Bardet, telefoon 020-6696489
Diana van Vliet, telefoon 015-2124879
detrollen@kampeerclub.nl

Wil jij als ouder met NTKC-kind(eren) tot 14 jaar graag andere kinderen tegenkomen als je gaat kamperen? Meld je aan voor de trollen mailinglist en alle NTKC-trollen komen uit hun schuilplaats gekropen.

Kijk op www.kampeerclub.nl > leden-site en kies voor Clubpagina's/ Secties/ De Trollen en je vindt er alle informatie over hoe je je kunt aanmelden voor deze speciale mailinglist (inclusief een link voor het aanmelden; altijd makkelijk).

Trollengroeten,
Diana van Vliet

KLEINE BERICHTEN

Te koop

Caravan Avento Royal Star 395 TL (nov.2001/1ste eig) zonnepaneel 55W op dak. 2 volle gasfl.+2 jerricans. Open luifel (nieuw). Bovag-onderh. 's winters binnenst. Prijs: €7500. R.Oliekan 030-2891923 of 06-53380261roliekan@ziggo.nl

Geboren:

Tessa, dochter van Mike en Elsie Chow, Zaandam, 24 januari 2012.

Overleden

F.R. van Zutphen, Amsterdam
Erwin Mol, Neede, 6 januari 2012
Teun van der Wnde, Goedenreede, 30 januari 2012

40
jaar

Tatteljee
1972-2012



In 2012 bestaan we 40 jaar! Al 40 jaar kiest natuurminnend Nederland voor slaapzakken, tenten en andere materialen van de hoogste kwaliteit uit ons atelier. Om dat te vieren hebben wij in 2012 afwisselend elke maand/dag een andere aanbieding tot 40%. NTKC-leden krijgen het hele jaar 40% korting op ons gehele assortiment.

Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws kunt u zich aanmelden op de nieuwsbrief, ons volgen via tatteljee.nl, via twitter en facebook.



ontdek de wereld van



sportief en actief kamperen

NTKC is een vereniging die zich richt op sportief en

Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect
voor natuur, milieu en voor elkaar.

NTKC beoogt geen winst, functioneert
geheel op basis van zelfwerkzaamheid van
de leden en beschikt over meer dan
20 natuurterreinen door heel Nederland.

**actief kamperen
met bescheiden uitrusting.**

Opgericht 5 mei 1912; lid fict

Clubbureau NTKC

Larikslaan 5, 3833 AM Leusden

www.ntkc.nl

Ontwerp door Roland Nooteboom met
foto van Gera Weber,
NTKC terrein De Slufter/Texel

